

Aan: «PENaam»

«PEStraat» «PEHuisnummer»«PEHuisletter»«PEToevoeging»

«PEPostcode» «PEPlaats» /«kbxxx»



CLEMENTINE nr 11, tot en met april 2017

Kwartaalbrief van Ineke Clement, predikant voor 70+ in Santpoort

Bij het kerkblad ontvangen mensen van 70 jaar en ouder de elfde Clementine. Om op de hoogte te blijven van wat de kerk voor ouderen doet en om de drempel te verlagen voor contact met mij, als u daar behoefte aan heeft. Allemaal ook langs deze weg een gezegend 2017 toegewenst, met dank aan al uw goede wensen in kaarten of anderszins.

In de inleiding van deze Clementine staat het onderwerp AANDACHT centraal en sluit ik daarmee aan bij de actie Kerkbalans die ook in deze tijd gehouden wordt. Ook het gedicht van Marinus van den Berg sluit daarbij aan.

Op de achterkant als altijd de agenda voor bijeenkomsten voor ouderen tot en met het voorjaar, als alles weer gaat bloeien en het weer vroeger licht en later donker wordt....

Mede namens mijn man Roel Pomp,
met een hartelijke groet,

Ds. Ineke Clement, tel 023-5387095 of 06-13799739. E-mail: inekeclement@kpnmail.nl
Bij afwezigheid neemt ds Otto Sondorp waar,
tel: 06 15908560



Aandacht maakt alles mooier . .

. . . zegt de reclameslogan van een bekend Zweeds warenhuis. Het is een slimme marketingstunt, want wie wil er nu geen aandacht? We nemen maar aan dat de producten van dat warenhuis met aandacht zijn gemaakt, maar daar gaat het nu niet om.

De zin op zichzelf is helemaal waar: Aandacht maakt alles mooier.

Mensen leven op van aandacht, ze kunnen weer wat rechter op gaan lopen en een beetje meer stralen. Aandacht voor mensen is zeggen: jij bent de moeite waard, je mag er zijn. Aandacht maakt alles mooier, ook de dieren en de planten, ja zelfs de dingen. Als je ze oppoetst gaan ze glimmen! Denk maar aan uw zilveren lepeltjes.

Aandacht van de kerk

Ook in de kerkelijke gemeenschap is aandacht het hart van de zaak, als het goed is. Of het nu om bezoek gaat of een bloemetje, het koffie drinken na de dienst of het samen komen op de ouderenochtenden, ja zelfs een praatje op straat kan het verschil maken.

Als het goed is, zeg ik erbij want er is een verschil tussen 'zou moeten' en hoe het soms ook is: dat mensen zich om de een of andere reden buitengesloten voelen en aandacht tekort komen. Dan hoor ik mensen teleurgesteld zeggen, dat er meer aandacht is van buiten de kerk dan van medegemeenteleden. En nee, wij hebben niet het alleenrecht op de kwaliteit van aandacht en er gebeuren gelukkig ook veel mooie dingen buiten de kerk. Dat laat onverlet dat de kerk, dat kerkmensen aangesproken mogen worden op hun 'core business': het geven en kunnen ontvangen van onderlinge aandacht.

AANDACHT

Wat is hier nog aan toe te voegen? Het ge-

dicht dat hierna volgt van Marinus van den Berg, (collega geestelijk verzorger uit Rotterdam, die veel gepubliceerd heeft over pastoraat) brengt het - zonder het woord aandacht te noemen - terug tot de kern:

JIJ

Jij kunt een schouder zijn
voor de mens in verdriet en
verlorenheid.

Jij kunt een arm zijn

om een mens heen in de kou.
Jij kunt een licht zijn
voor een mens struikelend in het
donker.
Jij kunt een vuur zijn
voor een mens verkild in het leven.

Soms zoekt een mens:
wie kan ik zijn
wie mag ik zijn?
Soms vraagt een mens:
zal ik gemist worden
zal iemand om mij huilen
voor wie ben ik belangrijk?

Hoe moet je leven
als je geen uitnodiging ontvangt
als je voelt:
zonder mij zou alles gelijk blijven
als je niet merkt
dat er iemand is
die op jou wacht
die naar jou omziet?

Kunnen wij elkaar laten voelen:
Jij mag er zijn
Jij bent goed
Jij kunt een schouder zijn
Jij kunt een arm zijn!
Kunnen we elkaar laten voelen:
ik ben een schouder voor jou'
ik ben een arm om je heen
een licht op je levenspad:
er zal minder eenzaamheid zijn.





Programma ouderenwerk t/m april 2017

Alle activiteiten zijn in een zaal in de Dorpskerk, tenzij anders vermeld.

Donderdag 2 februari Ouderenbijeenkomst met erwtensoep, binnenlopen om 11:30 uur.

Woensdag 15 februari Samen zingen in de kerk met Cees Verschoor aan het orgel, binnenkomst met koffie in de ontmoetingsruimte om 10 uur. Er is al een lijstje met favoriete liederen, maar als u nog een speciaal lied wilt zingen, laat het mij dan weten.

Donderdagavond 16 februari 19.30 uur, gesprek tussen de generaties over wat we wel en niet geloven, vraagt u uw (klein) kinderen mee? Zie kerkblad voor nadere informatie.

Woensdag 1 maart, 15.00 uur, ten huize van de fam de Lange Eyndenhoeflaan 9. **Huisavondmaal, mensen die om de een of andere reden niet in de kerk het avondmaal kunnen vieren, welkom! Laat het mij even weten, u kan ook gehaald worden.**

Dinsdag 14 maart Ouderenmorgen, 10.15 uur, onderwerp is nog niet bekend.

Donderdag 6 april Ouderenmorgen, viering op weg naar Pasen

Dinsdag 25 april Lunchgesprek met als onderwerp: 'wat hebben wij met het Koninklijk huis?' binnenkomst om 11:30 uur

Coördinatoren bezoekgroepen:

Noord, sectie 1 mevr. Fija Borst, tel 5375071,

sectie 2 mevr. Diny Markerink, tel 5376816;

Santpoort Zuid mevr. Aly Tijssen, tel 5491282